



MAAK ZELF SAKURA (KERSENBLOESEM)

Na een lange winter komen er weer blaadjes aan de bomen. Sommige bomen krijgen in het voorjaar naast nieuwe blaadjes, heel veel kleine bloemetjes. Bloesem noem je dat. In Japan noemden ze dit sakura. Daar kijken mensen elk jaar uit naar dat korte moment waarop de kersenbomen in bloei staan. De bomen zijn dan helemaal vol met prachtige spierwitte of dieproze bloemetjes. Japanners vieren dit met een speciaal festival: Hanami. Dat betekent 'bloemen kijken'. Mensen gaan dan naar buiten om de bloesems te bewonderen en eronder te picknicken. Mensen nemen lekkere dingen mee om te eten en iets om mee te proosten. Ze vieren dat de lente is begonnen. Maak met deze Wereldactiviteit zelf kersenbloesems om de komst van de lente te vieren!

ZO DOE JE DAT

BENODIGDHEDEN

- Werkblad
- Geleurd papier of stiften/kleurpotloden
- Schaar



Print de werkbladen uit op roze en paars papier. Je kunt het werkblad ook printen op wit papier en de figuren inkleuren.



Knip de vierkanten en het rechthoekje uit.



Vouw het vierkant dubbel en volg de vouwinstructie door de letters te volgen.



Vouw op de stippellijn de blaadjes naar binnen.



Knip het blaadje uit door de zwarte lijn te volgen.



Knip het puntje af.



Vouw nu het bloemblaadje open en vouw de randjes naar buiten. Herhaal dezelfde stappen voor de binnenste bloembladeren.



Knip alle lijntje van de rechthoek in.

WIST JE DAT >

Om hanami niet te missen zijn er Japan speciale voorspellingen, net zoals het weerbericht.

TIP >

Een sakura is natuurlijk roze of wit, maar je kunt de sakura ook je eigen draai geven door het werkblad op een andere kleur uit te printen.



Vouw de rechthoek dubbel.



Rol het op. Nu heb je de stamper van de bloem gemaakt.



Leg de lichtroze bloem op de paarse en maak ze aan elkaar vast door de stamper door het gaatje te doen.



De sakura bloem is nu af.



Nu heb je zelf een sakura bloem gevouwen. Deze bloem kan je met een wens aan iemand geven of neerzetten in je eigen kamer. Meer weten over de sakura lees de wereldverhalen op de website!