

TROOPEN MUSEUM

Het verhaal van de joodse koningin Ester Poeriem

Voorleesverhaal

Lang, lang geleden woonde in het Perzische rijk een joods meisje genaamd Ester. Ze was de vrouw van de koning Ahasveros. Ahasveros was een luie koning en hij liet zijn eerste minister Haman alle klusjes opknappen. Haman was een grote schurk. Iedereen in het koninkrijk Perzië moest en zou voor Haman knielen. Slechts één iemand weigerde dit te doen: de jood Mordechai, de oom van Ester. Mordechai knielde alleen voor God en niemand anders. “Hoe durft die jood Mordechai!!” riep Haman toen hij hier achter kwam. Kokend van woede besloot hij dat alle joden in heel Perzië moesten worden gedood. Oh wat schrok Ester toen ze dit te horen kreeg! Die nacht beraamde zij een plan om Haman te stoppen.

De volgende ochtend nodigde ze de koning en Haman uit om bij haar te komen eten. Wat was het eten heerlijk! Met een volle buik vroeg de tevreden koning aan Ester: “waar kan ik jou een plezier mee doen Ester? Je hebt zo lekker voor mij gekookt” Daarop antwoordde Ester; “Komen jullie morgenavond weer eten?”

Zo gezegd zo gedaan, en de volgende avond kwamen de koning en Haman weer bij Ester eten. Het eten was nóg lekkerder dan de avond daarvoor, en opnieuw vroeg de koning aan Ester: “waar kan ik jou een plezier mee doen Ester? Je hebt zo lekker voor mij gekookt!” Toen antwoordde Ester; “lieve koning, Haman hier, is van plan om alle joden in uw rijk te doden. Ik vrees voor mijn leven en dat van mijn volk.” Nu begreep de koning dat ook Ester joods was. Koning Ahasveros werd verschrikkelijk boos en beval zijn bedienden om die schurk Haman te doden. Omdat de joden waren gered dankzij Ester, organiseerden ze een groot feest om dit te vieren; het Poeriemfeest.