

DEEL ONZE CHOCOLADE EN DEEL ONS VERHAAL

Op dit moment is er slavernij op cacaoplantages in West-Afrika. Dit is het resultaat van de ongelijk verdeelde cacao keten. Tony's Chocolonely bestaat om dit te veranderen.



Onze visie is 100% slaafvrije chocolade. Niet alleen onze chocolade. Maar alle chocolade wereldwijd.



Met waanzinnig lekkere chocolade geven we het voorbeeld en laten we zien dat chocolade maken anders kan: in smaak, verpakking en de manier waarop we zakendoen met cacaoboeren.

In ons eentje maken we onze chocolade slaafvrij, maar samen maken we alle chocolade 100% slaafvrij. Dus we vragen jou met ons mee te doen.



Want hoe meer mensen meedoen met onze missie en ons verhaal delen, hoe eerder 100% slaafvrije chocolade normaal wordt.

Uiteindelijk bepaal jij. Doe je mee?

CACAO FIETS TOUR AMSTERDAM

Drie keer raden wie ook onze missie steunt: Het Tropenmuseum. Daar vind je tot en met 8 september 2019 de tentoonstelling Bitter Chocolate Stories. Met als wij maken ze zich sterk voor inclusiviteit en strijden ze tegen ongelijkheid. Door onze krachten te bundelen willen we samen meer maatschappelijke impact maken. Ons eerste gezamenlijke project is deze Bitter Chocolate Stories tentoonstelling. Enne...deze fietsroute die je nu in handen hebt hoort d'r ook bij.



driewieler huren?

CRAZY ABOUT CHOCOLATE, SERIOUS ABOUT PEOPLE



daar is 't
noorden

Tony's Chocolonely Super Store

Hé, tof dat je 'n bezoekje komt brengen aan de Tony's Super Store! Onze Superstars vertellen je alles over de misstanden in de cacao-industrie en hoe we samen impact kunnen maken. Maak je eigen reep en proef alle repen van de regenboog.

Oudebrugsteeg 15



Pakhuis Oostenburg

Kun je voorstellen dat dit vroeger 'n pakhuis van de VOC was? Tussen de 71 centimeter dikke muren bewaarde de VOC tijdens de 18de eeuw salpeter, suiker, katoenen garen uit Indonesië, tin, zink, koffie, drogisterijen en werfhout.

Oostenburgervoorstraat 182-316



Pakhuis Wilhelm 1

Vroeger werd hier cacao opgeslagen. Nu is 't een gebouw van het Internationaal Instituut Sociale Geschiedenis.

Cruquiusweg 31



De Beurs van Berlage

Tony's Super Store zit 'n beetje verstopt (aan 't water, trappetje af) maar wel op een hele belangrijke plek: op de Beurs van Berlage vond eind 1900 al de eerste cacaohandel op de Goederenbeurs plaats.

Damrak 243



Centraal Station

Dam

Gevelsteen

Dit is koopman Barthelomeus; de knaap die op 4 mei 1610 dit land met een huis d'r op kocht. Jep, da's dat huis op nummer 64. Kijk 'es goed naar de gevel; waar denk je dat Barthelomeus in handelde?

Rokin 64



Nationaal Monument Slavernijverleden

Dit monument werd op 1 juli 2002 (jep, op de Dag van de Afschaffing van de Slavernij) door Koningin Beatrix onthuld. De maker d'r van - de Surinaamse kunstenaar Erwin de Vries - wilde hiermee het verleden, het heden en de toekomst uitbeelden. Nu wordt hier ieder jaar de Afschaffing van de Slavernij herdacht.

Oosterpark 10 - 27



Tropenmuseum - BITTER expo

Meer dan twee miljoen kindarbeiders werken op de cacaoplantages in Ghana en Ivoorkust. Tienduizenden kinderen zijn slachtoffer van gedwongen arbeid en mensenhandel voor de productie van cacao. Wie zijn deze kinderen en waarom werken ze daar? Zes van hen vertellen in BITTER Chocolate Stories hun verhaal.

Linnaeusstraat 2

TROPEN
MUSEUM



Blooker Cacao fabriek

Dit gebouw heet de Leeuwenburg en is het hoofdkantoor van de voormalige Postbank. Maar heeeeeeel lang geldeden - in 1824 om precies te zijn - was dit 'n chocoladefabriek, genaamd de Blooker Cacao- en Chocoladefabriek.

Weesperzijde 194



gratis fietstip:
fiets nooit met je
fietsslot nog op slot